

Heks **Sibylle Snoeck**
start school voor Vlaamse Harry Potters

'Iedereen is een potentiële tovenaar'

Geïnspireerd door de boeken en de film over Harry Potter, begint heks Sibylle Snoeck (56) in Antwerpen een tovenaarsschool.

De tovenaarsschool van Harry Potter heet Zweinstein, die van Sibylle Snoeck uit het Antwerpse Deurne zal Toverschool voor Feeën, Heksen en Tovenaars gaan heten. 'Tovenaars zijn over het algemeen mannen', legt Sibylle uit. 'Ik wil er ook vrouwen bij: feeën en heksen. Het grote publiek staat nog altijd een beetje afwijzend tegenover hekserij. In sprookjes is altijd sprake van de 'boze' heks. Ik heb het liever over feeën.'

Tot aan haar pensionering eerder dit jaar was Sibylle Snoeck lerares biologie. Als kaartlegster en heks verwierf ze in het wereldje bekendheid onder haar pseudoniem Lynn. En nu begint ze de eerste tovenaarsschool van Vlaanderen.

Waarom?

Omdat ik voel dat er behoefte aan is. Kinderen die deze film hebben gezien, zullen het misschien willen nadoen. Daarom zou ik graag ook hen erbij betrekken. In de ban van Harry Potter zullen zij misschien zelf willen experimenteren en dat is gevaarlijk. Ik wil hen begeleiden. Zweinstein, de school van Harry Potter, begint op elf jaar. Dat zou ik ook willen.

Kan iedereen zich kandidaat stellen, of moet je bepaalde gaven hebben?



Sibylle Snoeck: 'Kinderen willen na het zien van 'Harry Potter' misschien zelf experimenteren. Dat is gevaarlijk. Daarom wil ik hen begeleiden in mijn tovenaarsschool.'

Iedereen heeft gaven, alleen moet je ervoor openstaan en ze willen ontwikkelen. Ik heb met mijn gaven leren werken. Ik wil vooral een lerares zijn, geen goeroe. Ik wil niet dat zoekende mensen afhankelijk van mij worden. Veel mensen zijn op zoek naar een goeroe. Ik ken heksen in covens (*heksenkringen, nvdr*) die andere personen in de groep aan zich binden. Dat wil ik niet.

Hoeveel kost een inschrijving?

In principe mag je voor magie geen geld vragen. Dat hoort niet. Maar een toverschool is nog wat anders. Ik heb veel ervaring met deze materie, werk er met hart en

ziel aan. Daar mag wat tegenover staan. Het staat nog niet vast maar ik denk aan zo'n 200 frank per uur. Nu, velen zullen beginnen, maar even snel weer afhaken. Ik werk namelijk vanuit de natuur. Wie magie wil beoefenen, moet zijn gedachten kunnen stopzetten, moet kunnen mediteren en luisteren naar de natuur. Sommigen zullen dat ontgoochelend vinden.

U leert niet hoe een lepel te buigen met loutere geesteskracht?

Dat soort hocus-pocustoestanden is goochelarij. Een echte magiër kan bijvoorbeeld wel het weer beïnvloeden en de zon laten

schijnen. Sommigen noemen dat zwarte magie, maar zo duidelijk is dat voor mij niet. Een magiër mag doen wat hij wil, zolang hij anderen geen schade berokkent.

Geeft u ook vlieglessen met de bezem?

Dat 'vliegen' door heksen gebeurt onder invloed van hallucinogenen, zogenaamde vliegzaam. Het is dus vliegen in je hoofd, zoals de trance bij sjamanen. Ik hoop trouwens te kunnen afrekenen met een aantal misverstanden, zodat kinderen niet in een boom klimmen en met een bezem naar beneden springen.

Kan men werkelijk leren toveren?

Tovenaars zijn geen goochelaars à la David Copperfield, die met suggestie werken. Een tovenaar of magiër kan echt 'dingen' veroorzaken. De kracht van de gedachte wordt zwaar onderschat. Ik waarschuw mensen dan ook: bezin vooraleer je met magie begint.

Hoelang duurt het om van mij een deftige tovenaar te maken?

Je bent al tovenaar, alleen moet je die vaardigheden nog ontdekken. Hoelang het duurt, hangt af van persoon tot persoon. Daarom heb ik nog geen vastomlijnd programma. Ik wil eerst zien hoeveel belangstelling er is. ■ gvg

Info

De Toverschool van Sibylle Snoeck gaat van start op 11 februari 2002. Op woensdag 12 december is er een infovergadering: Alfons Schneiderlaan 145, 2100 Deurne (03/326.49.76 of 0475/62.05.11)

VOLGENDE WEEK

Helende verschijningen.