

Pendelaar

Rudi De Vlieghe werkt met kosmische energie

'Ik reis tussen ratio en instinct'



Velen onder ons hebben het wel al eens gedaan: een touwtje of een ketting rond een ring en pendelen maar. Rudi De Vlieghe doet er nog een schepje bovenop. In combinatie met magnetisme, reiki en chakrahealing gebruikt hij zijn pendel om mensen 'beter te maken'. Met een fusietechniek, zeg maar.

Er wordt meestal gependeld bij zwangerschappen. Niet zelden voelt iemand zich geroepen om u te zeggen of het een jongen of een meisje zal worden, zij het dat die 'voorspellers' steeds meer het veld moeten ruimen voor de - geef toe - toch wel iets betrouwbaardere medische technologie.

'Maar dat is nog altijd het meest voorkomende geval waarvoor een pendel wordt gebruikt', geeft pendelaar Rudi De Vlieghe toe. 'De meeste 'pendelaars' gebruiken hun trouwring. Ik kies voor een koperen of een houten Egyptische pendel, die ik gebruik om energie door te sturen.'

Is pendelen een oude vorm van voorspellen?

Het pendelen bestaat al van in de Oudheid. Toen werd hout, kristal of gesteente gebruikt. Maar men kan met van alles en nog wat pendelen.

Kan iedereen leren pendelen?

In principe wel. Maar ik vergelijk dat met twee mensen die naar het conservatorium gaan. De ene heeft echt gevoel voor muziek en wil zich uitdrukken, de andere heeft niet meer ambitie dan een instrument leren bespelen. Ze studeren allebei af, maar toch zal men aan hun manier van spelen horen dat ►